



Hej!

Jag heter Anna Wickström och min firma heter ”Annas idéer”.

Jag är född 1968 och har alltid bott i Ulricehamn, en mysig liten småstad.

Här bor jag i ett härligt stort gammalt trähus, byggt 1914 tillsammans med min sambo Per och våra 2 döttrar Clara född 2001, och Ida född 2003.

När jag slutade 9:an gick jag ut med medelbetyg, och var oerhört skoltrött...

Kunde inte tänka mig att fortsätta på gymnasiet.

På den tiden fanns det gott om jobb!

Något som hette ”ungdomsplats” fanns. Det var bara att säga vad man ville jobba med, så fixades jobb fram. Jag ville jobba i blomsteraffär – det hade jag drömt om i hela mitt liv!

Man var inte så välbetald direkt...85:-/dag hade jag, men det gav ändå en frihet!

Jag flyttade hemifrån redan då som 16-åring, hittade en liten lägenhet för 365:-/månaden!

Jag jobbade i blomsteraffär några år och det var ett mycket roligt och kreativt jobb!

När det efter några år blev indragningar i personalen fick jag gå.

Tillfälligt skulle jag jobba hos min pappa i hans golvbutik. Det ”tillfälliga” blev 23 år..:)

Jag trivdes med att stå i butiken och hjälpa människor i deras val!

Min kreativa sida fick sitt utlopp i att jag hade även en egen ”butik i butiken”.

Ett litet rum som jag kallade ”Annas eterneller”. Där fortsatte jag mitt blomster-skapande, fast nu med torkade blommor som var otroligt populärt på den tiden!

Plötsligt dog den torkade blomstertrenden ut, nästan över en natt!

En bekant kom in i butiken och visade ett handgjort papper hon gjort och sa ”-Det skulle du börja med! Det är jätteroligt och skulle passa dig!”

Jag provade hemma. Pappren blev ojämna och tjocka och såg mer ut som tunnbröd☺

Men roligt var det, jag ville utforska mer!

1996 gick jag en papperstillverknings-kurs i Gränna över en helg. Åh, så roligt det var!

Jag startade mitt företag det året, och kallade det ”Annas idéer”.

De papper jag tillverkade innehöll blommor och blad och många av dem sålde jag som inbjudningskort till bröllop.

Kort till födelsedagar och kort med ordspråk på sålde jag på olika hantverksmässor.

Det var en hobbyverksamhet fram tills 2008, då jag bestämde mig för att satsa i större skala, jag blev då grossist.

Minns den stora lycka som exploderade genom min kropp då jag fick min första återförsäljare! Så spännande!

Jag hade då fortfarande kvar en viss del av min tid i golvbutiken, men drog ner mer och mer på den tiden. Min firma krävde mer och mer tid.

De första åren var det enbart handgjort papper jag hade i sortimentet.

Nu med vintagebilder och rosenstryck.

Min sambo sa till mig att jag borde ha fler produkter i mitt sortiment. Jag utvecklade försiktigt isskrapor och disktrasor. Att det skulle vara gammaldags bilder på, var som en självklarhet för mig då jag alltid gillat gamla foton.

Mina nyheter mottogs med stort intresse och över åren har det blivit många nya produkter. Jag får ständigt nya idéer i huvudet!

Jag samarbetar med en duktig kvinna som heter Eva Lundskog. Hon har gjort underbara foto-montage till mig som jag använt till kort, anteckningsböcker, några av isskraporna, de härliga skolplanscherna m.m.

Jag samarbetar även med Siv Andersson som skriver underbart vackra och innerliga dikter jag trycker på mitt handgjorda papper.

Dessa har blivit en stor succé och är en produkt som fullkomligt rasar iväg!

Jag älskar verkligen mitt jobb! Underbart att få jobba med det roligaste man vet! Jobbar hemifrån mesta tiden och det gör att jag finns här för barnen vilket är skönt!

I källaren har jag min pappersverkstad.

På vinden och lite här och där i huset finns lager, och så har jag ett litet kontor.

En dag i veckan i perioder försöker jag göra kundbesök.

Jag brukar kalla det guldkanten i tillvaron! Att få träffa människorna bakom butikerna är en stor glädje, även att få se alla vackra butiker förstås!

[www.annasideer.se](http://www.annasideer.se)

Kram Anna

