



...vi älskar människor och inredning!

"När längtan efter förändring blir för stor är det dags att ta steget."

Vi ville göra något för staden och för människorna. Det blev en liten butik 2006, som blev en lite större butik så småningom 2008 och som blev en ännu större butik 2012.

Aldrig hade vi anat det när vi satt och skrev ner vår längtan och våra kreativa tankar, på papper, för flera år sedan nu... Människorna kom och de kommer fortfarande till vår butik! Vi säljer inredning, belysning, möbler, textil, smycken mm. Eftersom vi syr, älskar handgjort papper och skruvar och spikar, både högt och lågt, så har vi många projekt på gång hela tiden. Någon vill ha en hylla till hallen samtidigt som en annan ska ha ett personligt kort till bröllopet. Det är stor variation på uppdragen.

En levande stad behöver olika butiker och vi vill att människor ska komma hit och känna sig som hemma – och det verkar de göra. Ibland stannar de flera timmar, eller kommer tillbaka med både grannen och släkten. Våra inspirationskvällar blir snabbt uppbokade – och det är oerhört roligt – men vi har ont både här och där, tyvärr. Hjärnan vill mer än kroppen.

– Det känner ni säkert igen!

Om vi kan vara med och förändra människors liv – på vårt sätt – då har vi uppfyllt vårt uppdrag och då var det inte så dumt att ta det där steget, för 8 år sedan, och starta vår alldeles egna lilla butik – M & M på Storgatan, som den kallas i folkmun.



[www.mmlivinghome.se](http://www.mmlivinghome.se)



*Monica Eriksson & Maria L Olsson*