



Kvinna, 40 plus, lantbrukarhustru...Nej ingen kontakt-annons bara min själv-biografi!

Yes! Äntligen 40+ och äntligen egen vilja och egen kraft. "Livet blir aldrig som du tänkt dig men det kan alltid bli bättre" är det motto jag försöker lära våra tre härliga barn. Jag är Jenny Bergstrand som driver Falbygdens nya utflyktsmål, inredningsbutiken "Hem till mig" på vår vackra gamla gård från mitten av 1800-talet. Jag var bara en liten tjej, närmare 23 år när jag startade mitt första företag, gästgiveriet Cesarstugan. En smått unik restaurang med stora ambitioner om att ge gästen en helhetsupplevelse i form av miljö, service och god mat lagat på råvaror från närproducenter gärna KRAV-godkända (hade egen produktion av bla spannmål, tomater, gurka och potatis.) Vi var tidigt ute här på Fallbygden och höll ställningarna under många år med våra omsorgsfullt planerade bröllop, julbord och konferenser i mysig lantlig miljö.

År 2000 nedkom då vår förstfödde son Otto. Jag försökte i det längsta låtsats som ingenting arbetsmässigt. Försökte spela coola mamman som klarar kombinationen företag och bebis perfekt. Otto var och är den exemplariske sonen. Enkel att ha med, aldrig några problem. Baby-gymet med i bilen, till restaurang-köket och yes vi kör en dag till. Jag behöver väl knappast tillägga att dagarna var låånga. Åtta timmars-dagar var typ halvtid...och dagarna tenderade ständigt att bli nätter och kvällar. Dygnet flöt ihop liksom helger och vardagar.

Dagarna gick och i mars 2003 föddes då Max vår andra underbara son och då tog det emot ännu mer att åka två och en halv mil, jobba mellan tio och femton timmar per dag, varje dag, varje helg, året runt... Hjärtat fanns ju kvar hemma. Jag ville vara med våra söner och min man. Claes som är mjölkproducent hade fullt upp med sina 100 kor och vi jobbade jämt, jämt och sågs knappt.

Du bor där du har ditt hjärta! Så föddes då drömmen. Drömmen om ett annat liv med familjen.

1997 blev då grann-fastigheten Nya Åsle gård till salu och där var vi med och bjöd. Claes ville med sin kompanjon på släktgården Fårdala ha de fina 120 ha åker till sin fastighet. Och jag och Claes ville renovera de gamla byggnaderna med manngårdsbyggnader, magasin och ekonomibygnader samt tre hyrebostäder (med lite fantasi kan de nog i framtiden bli det).

Nio år (!) tog det från dröm till verklighet och med det vill jag då understryka det jag i inledningen skrev om att "livet blir aldrig som du tänkt dig men kan alltid bli bättre". Tänk det, tänk frihet. Just så har jag tänkt under alla dessa år när det varit stentufft både med företag, småbarn och renovering. Och renoverat har vi gjort. Nya Åsle gård var inte renoverat sedan 1920-talet och, ja vi har hållit på i 16 år nu, och jag kan väl säga att om typ 10 år kanske det blir riktigt fint...

Hem till mig, inredningbutiken med inspirationsmiljöer startade den 22 oktober 2011. Vi har inte alls varit igång så länge men ambitionen finns att utveckla det i det oändliga. Jag brukar skämtsamt säga att jag "leker dockskåp" varje dag i naturlig storlek.



I ett gammalt spannmålsmagasin från mitten av 1800-talet i tre våningar har vi byggt upp butik, orangeri och inspirationsmiljöer lite utöver det vanliga. Byggnaden är magnifik med sina tjocka vitputsade väggar, bjälkar i taket och kalkstensgolv. Verkligen perfekt bakgrund för fin lantlig inredning.

På första våning är det butik med mycket småsaker, en klädavdelning med kläder för oss tjejer, ljuvliga schalar, väskor och ja ni vet det där man är sugen på och bara "måste ha". Där har vi också männens "cosy-corner" med chesterfieldsoffor och böcker perfekt att slå sig ner när man tröttnat på shopping. Chesterfieldsoffor, bord och hyllor ingår också i mitt sortiment. Sortimentet är alltså brett allt från servetter till möbler. Något till alla...



På första våningen ligger också Orangeriet med den nybyggda fontänen och nyrenoverade odlingsbänkar och golv. Här planerar jag nu att ha trädgård och krukor, kanske lite plantor m.m som hör till trädgård och uteliv. Jag har haft Orangeriet stängt någon månad nu, men öppnar för våren lördagen 3 mars.

Vi går en trappa upp i den öppna trappan med ljusbrunn att kika ner på ny-anlända gäster... Här har vi byggt upp miljöer såsom lant-kök i pärlspont förstås, badrum med ljuvligt badkar på tassar ständigt med blommor och ljus. Mysiga soff-miljöer, mycket kuddar och kuddar, vilket ägarinnan är mycket förtjust i.

På tredje våning tronar mina sovrums-miljöer och här får hela familjen plats med var sin egen plats. Vi har barnsovrummet med pojk/flick. Supermysiga inbyggda skåpsängar som våra små besökare bara älskar. Vi har hennes sovrums och hans sovrums samt ett ljuvt flickrum i vitt. På denna våning säljer jag även Gripsholms sköna påslakan samt kuddar.

Från första lördagen i mars startar vi "Påsk på landet". En liten påsk-marknad i miniformat med roliga påskhängen, påsk-kort och annat smått och påskigt.

I påskhelgen alltså från skärtorsdagens kväll och till annandagens eftermiddag är vi med Falbygdens påskrunda. En rolig och väl värd att bese runda man kan göra här runt nejden hos flera samlingslokaler, restauranger och butiker där olika konstnärer visar upp sina alster. Här hos Hem till mig har vi äran att presentera Gunnel Hallset från Göteborg som målar fantastisk akvarell. Gunnel målar både stort och smått och gör bla vackra gratulationskort vilka hon även kommer ha till försäljning.

Det var lite om mig och min butik Hem till mig. Du är hjärtligt välkommen att besöka min hemsida www.hemtillmig.se för mer information om öppettider etc.

Vi ses!
Jenny